



**Activiteiten 2018-2019**

# Bethelkerk

Burgmeester Verkadesingel 26 3135 KZ Vlaardingen  
Tel. (010) 435 09 47 [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)

**Protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost**

## **Een groene kerk Bewust, duurzaam leven**

*"Van wie is de aarde? Van God,  
van Ik-zal-zijn-die Ik-ben  
is de aarde in volle omvang."*

Psalm 24: 1  
(Vertaling Huub Oosterhuis)

Het is volop in het nieuws. We kunnen het niet negeren, we zien het om ons heen, we horen het, voelen het.

Het is een noodzaak.

We zullen bewuster met de aarde moeten omgaan.

Dat vraagt keuzes, moeilijke keuzes.

We kunnen er niet om heen.

Ook als kerkelijke gemeenschap moeten we ons voortdurend de vraag stellen: hoe duurzaam zijn we, hoe gaat we om met de ons gegeven schepping?

God heeft de wereld geschapen als een goede schepping, waarin mensen, dieren en planten hun eigen onvervangbare plaats hebben.

Wat kunnen wij doen?

De aarde met haar volheid is niet *vàn* ons, maar *vóór* ons.

Hoe kunnen we bewust, verantwoord leven op deze aarde, omgaan met deze aarde?

Wat zijn de kleine stapjes, die wij als kerk, als geloofsgemeenschap kunnen zetten?

Hoe kunnen we elkaar hierin bemoedigen en stimuleren?

Wat kunnen we als gemeente verzameld in en rond de Bethelkerk doen?

Met elkaar willen we hierover het komende seizoen met elkaar in gesprek gaan.

We maken hiermee een start op de **startzondag, 16 september**.

Ds. Guus A.V. Fröberg

# Vieringen in de Bethelkerk

## Kerkdienst iedere zondag om 10.00 uur

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

### Kerk Webradio

Mocht u de diensten in de Bethelkerk niet meer kunnen bezoeken dan is het toch mogelijk de diensten rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

1. Via uw pc of laptop met een inlogcode. Dit betekent dat u moet beschikken over internet. Een ipad wordt afgeraden vanwege de geluidskwaliteit, tenzij er een uitwendige versterker met luidspreker op wordt aangesloten.
2. Via een Webradio. Dit is een klein kastje, eenvoudig te bedienen. Dhr. Siebesma komt deze zelf installeren bij de mensen thuis. U kunt 'live' meeluisteren met de 4 PKN gebouwen in Vlaardingen. Voor installatie is een stopcontact nodig en aansluiting op het modem van internet of via de telefoon.

Contactpersoon voor de Webradio is dhr. Siebesma. Mocht u interesse hebben in de Kerk Webradio dan kunt u per mail contact met hem opnemen, 010-4344759 of [jansiebesma@ambachtoost.nl](mailto:jansiebesma@ambachtoost.nl)  
Aan de Kerk Webradio zijn geen kosten verbonden.

## Vieringen met een speciaal accent

### Start seizoen zaterdag 15 september

Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 15 september. Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig. Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie Plantinga tel 4347162 of per mail [cobieplantinga@ambachtoost.nl](mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl)

Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.

Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er liggen inschrijffijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van.

## **Startzondag zondag 16 september**

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht.

'Een goed gesprek' is het thema voor de startzondag 2018 van de landelijke kerk.

Een goed gesprek hopen we dit seizoen in en rond de Bethelkerk ook over het thema duurzaamheid, over 'bewust leven' de 'groene kerk' te voeren.

Een gesprek dat mondiaal, landelijk, plaatselijk en thuis ook gevoerd wordt, maar een lastig gesprek is omdat er belangen - politieke en economische belangen - meespelen.

Maar eerst het gesprek.

Hoe voer je een goed gesprek?

De startzondag vormt daarvoor de opening.

We luisteren daarbij naar een gedeelte uit het evangelie naar Johannes.

Johannes wordt wel de evangelist van het gesprek genoemd. Leidraad voor ons gesprek is het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron (Joh 4.)

In deze dienst wordt tevens de doop bediend.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

## **Amnesty International**

Iedere **eerste zondag** van de maand staan mensen voor wie Amnesty zich inzet centraal in de voorbode. Na de dienst kunnen gemeenteleden de brieven tekenen die die maand verstuurd worden.

## **Wereldwinkel**

Ook iedere **eerste zondag** van de maand is de Wereldwinkel present. Die staat voor 'Fairtrade', eerlijke handel. Uitgangspunten zijn respect voor mens en milieu, een sociale werk- en leefomgeving, duurzame handelsrelaties en ondersteuning. [www.wereldwinkelvlaardingens.nl](http://www.wereldwinkelvlaardingens.nl)

## **Voedselbank**

Op de eerste zondag van de maand zamelen we voedsel in voor de Vlaardingse Voedselbank. Dit gebeurt enerzijds om de Voedselbank te voorzien van producten om uit te delen, en anderzijds om de gemeente d.m.v. het inleveren van dit voedsel diaconaal betrokken te houden bij gezinnen en personen die heel moeilijk rond kunnen komen.



## **Bethel Bijzonder diensten**

Sinds 2010 vindt er geregeld een Bethel Bijzonder dienst plaatst in de Bethelkerk. Een kerkdienst voor jong en oud. Nèt even iets anders, iets verrassends of onverwachts. De Bethel Bijzonderdienst zoekt naar herkenbare onderwerpen of voorbeelden om het thema kracht bij te zetten. Om te prikkelen en uit te dagen, soms misschien meer vragen te stellen dan antwoorden te geven. Een theatrale sketch, een band of letterlijk de kerk in actie, niets is de Bethel Bijzonder dienst te veel.

Een enthousiast team bereidt de diensten voor. Met een onuitputtelijke inspiratie en enthousiasme proberen zij iedere dienst weer dat extra's te geven wat een Bethel Bijzonderdienst moet hebben. Maar, een frisse wind, een goed idee, gewoon meedenken of -praten, wat extra hulp is nooit weg! Zo worden diensten voorbereid samen met het Combo en samen met de gespreksgroep jonge mensen. Hoe meer 'gastvoorbereiders' hoe beter. Voor interesse of vragen mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl).

Dit seizoen zijn er vier Bethel Bijzonder diensten gepland.

### **Zondag 30 september**

Een dienst rond de Groene Kerk. De Bethelkerk een groene kerk? Over milieubewust gemeente zijn.

Medewerking wordt verleend door Kaya.

### **Zondag 11 november** St. Maarten.

Een dienst in samenwerking met basisschool IKC 't Ambacht.

Thema: delen.

Medewerking wordt verleend door de band 'Je zal het maar in huis hebben'

### **Zondag 3 maart**

### **Zondag 26 mei**

Aandacht voor 10 jaar Bethel bijzonder



## **Taizegebeden seizoen 2018-2019**

Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen weer een viertal Taizégebeden houden.

Een voluit oecumenisch project.

We komen om en om in de Heilige Lucaskerk of Bethelkerk samen om met elkaar de liederen van Taizé te zingen, te bidden en de stilte te delen.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé. De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond:

30 september	Bethelkerk	Burg. Verkadesingel 26
25 november	Heilige Lucaskerk	Hoogstraat 26/A/B
27 januari	Bethelkerk	Burg. Verkadesingel 26
31 maart	Heilige Lucaskerk	Hoogstraat 26/A/B

- Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.
- Voorafgaande aan de Taizégebeden om 18.30 uur wil Jaap van Toor met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen. Hiermee beginnen we 25 november.
- Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

### **Vieringen samen met de H. Lucaskerk.**

Om te beginnen zondag 23 september om 9.30 uur in de H. Lucaskerk.

De tweede viering is zondag 20 januari om 10.00 uur in de Bethelkerk.



## Cantatediensten

Inmiddels hebben de eerste twee cantatediensten van dit jaar in de Bethelkerk weer plaatsgevonden. Ook in het tweede halfjaar van 2018 zullen er in de Bethelkerk twee diensten zijn waarin de muziek van Johann Sebastian Bach centraal staat.

Deze cantatediensten, die worden georganiseerd door de Stichting Cantates Vlaardingen in samenwerking met de wijkgemeente Ambacht-Oost, vinden plaats op:

Zondag 23 september:

Cantate BWV 47, 'Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'.

Voorganger ds. Jan de Geus.

Zondag 28 oktober:

Cantate BWV 109, 'Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!'

Voorganger: ds. Guus Fröberg.

De diensten beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer één uur.

De uitvoerenden zijn het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het Collegium Delft, dat barokinstrumenten zal bespelen.

Solisten: Esther Ree (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johannes Vermeer (bas).

Arjen Leistra bespeelt het kistorgel en het grote orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent

Bas van Houte.

Er is een gedrukte orde van dienst.

U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.

Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen: [www.cantatesvlaardingen.nl](http://www.cantatesvlaardingen.nl)



## Avondgebeden

Advent en veertigdagentijd zijn tijden van bezinning.

Daar staan we in de adventstijd op woensdagavond 12 december en de woensdagavonden in de veertigdagentijd (6 maart t/m 17 april) bij stil.

# Jeugd en jongeren

## Kinderoppas

Iedere zondag tijdens de kerkdienst

Contactpersoon: Arianne van Rijn 010 460 09 30

## Kindernevendienst

Iedere zondag tijdens de kerkdienst

Contactpersonen: Greetje van Rijn 010 460 09 30  
Willy van Bree 010 474 46 30

## Jeugdkerk

Voor 12 plussers

Volgens rooster op de website

Contactpersoon: Marianne Schipper 010 435 73 37

## Basiscatechese

Contactpersoon: Kees van der Sar 010 460 22 97

## Provider

zondag 19.00-20.30 uur

start 23 sept. om en om met club 12-16 jaar.

Contactpersoon: Astrid Roozendaal 010 435 25 63

## clubs CJV GJO

contactpersoon: René Buckers 010 435 90 08

Kees van der Sar 010 460 22 97

coördinatie kamp: Ploni Koevoet 010 434 89 65

## Groep

jongens 8-12 jaar

meiden 10-12 jaar

gemengd 6-8 jaar

meiden 8-10 jaar

tieners 12-16 jaar

## Dag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zondag

om en om met Provider.

## Tijd

19.15-20.15 uur

19.00-20.00 uur

18.45-19.45 uur

19.00-20.00 uur

19.00-20.30 uur



## **Kijk op geloof**

### **Kring voor 18-35 jarigen Om eventueel – maar niet noodzakelijk – belijdenis te doen.**

Wat geloven we?

Wat hebben mensen met elkaar, als ze in de kerk komen om de Bijbel te lezen, te bidden of te zingen?

Over welke God gaat het en waarom zou je God met een hoofdletter schrijven?

Wat betekent het als je zegt dat je een volgeling bent van Jezus en wat doet de heilige Geest met mensen?

Waarom is er een kerkelijke gemeente?

Wat heeft geloven met je leven te maken?

Zo veel vragen.

Het lijkt me leuk om met jullie in gesprek te gaan over deze en andere vragen rond geloof en kerk en wat dit allemaal voor je leven hier en nu betekent.

En misschien wil je dit af ronden door het doen van belijdenis.

#### **Laat weten of je mee wilt doen.**

Met elkaar bespreken we dan wat de beste avond is om samen te komen en hoe vaak we dit zullen doen.

Bel of mail naar:

ds. Guus Fröberg, 010 4348433, [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

### **Kinderen met geloof opvoeden gaat niet vanzelf.**

Wat wil ik hen eigenlijk meegeven? Wat geloof ik zelf?

Hoe leer ik hen respectvol om te gaan met anderen?

Je bent niet de enige ouder die zich dit afvraagt.

Deze en allerlei andere vragen die opkomen rondom geloven met opgroeiende kinderen komen ter sprake in onze gesprekken.

Ongeveer eens per 2 maanden komen we op een doordeweekse avond in informele setting bij elkaar om verhalen te delen, ervaringen uit te wisselen en onze 'rugzak' te vullen met inspiratie om geloof met onze kinderen te delen.

Data en thema's worden in overleg afgesproken.

Wil je een keer meepraten?

Van harte welkom! Stuur een mail naar :

[jeugdwerker@pknvlaardingen.nl](mailto:jeugdwerker@pknvlaardingen.nl) of [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

en we nemen je mee in de datumprikker!

## Verdieping

leerhuizen, studiebijeenkomsten

### **Bijbelleerhuis op woensdagochtend**

Het komende seizoen willen we de verhalen van koning Saul en koning David lezen.

David en Saul, twee gezalfden, twee koningen, maar hun geschiedenissen zijn zo menselijk. De verhalen over deze koningen en de mensen in hun omgeving gaan over vallen en opstaan, hun glorie en misère. David en Saul zijn nu eens helden, dan weer kleine mensjes. Het zijn verhalen over vriendschap en diepe, verterende haat, over intense vreugde en diepe depressie, over mensen die vechten met God en met hun leven.

Met elkaar willen deze verhalen lezen en maken we een keuze uit de teksten en verhalen die te vinden zijn in 1 Samuël 8 tot en met 1 Koningen 2.

Van harte welkom!

Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend:

3 oktober

7 november

12 december

9 januari

6 februari

6 maart

3 april

8 mei.

Tijd: van 10.30-12.00 uur

Plaats: Bethelkerk

Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,

tel. 4348433

e-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

## **Vorming en toerusting in de Protestantse Gemeente Vlaardingen**

*Gezamenlijk programma 2018- 2019  
'Geloven met hoofd, hart en handen'*

Net als de afgelopen twee jaar, wordt er ook dit seizoen weer een gezamenlijk vorming- en toerustingsprogramma aangeboden voor het geheel van de Protestantse Gemeente, dus door de vier wijkgemeenten en De Windwijzer.

Het thema waar de predikanten en kerkelijk werkers voor hebben gekozen, is 'Geloven met hoofd, hart en handen'. Geloven is niet alleen een zaak van het verstand, van het hoofd en van redeneren, spreken en begrijpen maar ook van het gevoel, van lichamelijke gewaarwording en van lichaamshouding. Denk b.v. alleen al aan de handen waarmee we zegenen, waarmee we in het pastoraat soms de handen van de ander troostend vasthouden en die we in het diaconale werk uit de handen steken om er onze naaste mee te helpen.

We verbinden het thema met een gang door de liturgie, waarbij steeds weer andere zintuigen worden aangesproken.

Elke avond wordt voorbereid door twee predikanten/kerkelijk werkers en wordt gegeven in een ander (kerk)gebouw. U kunt zich voor alle avonden aanmelden maar ook een keuze maken voor één of enkele avonden. U kunt zich aanmelden bij één van de mensen die de avond verzorgt.

### **Avond 1: 'Intocht, voortgaan, labyrint'**

*Onze levensreis is als een pelgrimsreis. We gaan op weg zonder precies te weten waar we uitkomen. We staan stil op de verschillende kruispunten die we in het leven tegen kunnen komen. We ervaren iets van het pelgrim zijn. Dit gaan we verkennen in de vorm van een labyrint. Uw eigen inbreng wordt op prijs gesteld.*

Wanneer: Dinsdag 25 september, 20.00 uur

Locatie: Gebouw 'De Dijk' (wijkgebouw Grote Kerk), Maassluisdijk 5

Leiding: ds. Nico Paap en pastor Marja Griffioen

Aanmelding: [npaap@ziggo.nl](mailto:npaap@ziggo.nl)

## **Avond 2: 'Kyrie en Gloria'**

*We leven in een bezeten wereld en midden in die wereld klinkt het gebed om Gods ontferming en het zingen van de lof aan God. En dat wringt. Hier botsen de bezeten wereld en het voedende, bevrijdende en troostende Bijbelwoord. Omringd door deprimerende krantenartikelen en genadeloze televisiebeelden, schreeuwen we het uit: 'Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u!' en houden we de lofzang gaande.*

Wanneer: Donderdag 8 november, 20.00 uur

Locatie: Rehobothkerk

Leiding: ds. Guus Fröberg en ds. Peterjan van der Wal

Aanmelding: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

## **Avond 3: 'Schriftlezing en verkondiging'**

*De dienst van het Woord, de schriftlezing en verkondiging, vormen het hart van de liturgie. De gemeente hoort het Woord en de woorden van de voorganger en laat ze op zich inwerken.*

*Vanavond stappen we d.m.v. de werkvorm bibliodrama zèlf in een bijbelverhaal en verbinden ons actief, al improviserend en spelend met de personen die er in het verhaal voorkomen. We kruipen als het ware in de huid van de verschillende personen die in het verhaal een rol spelen. Zo kunnen we ontdekken wat die personen in beweging zet en ook wat dat voor verbinding heeft met ons eigen leven en de rollen die wij spelen. Een belichaamde exegese en toepassing, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan meedoen. Je hoeft er niet voor te kunnen toneelspelen.*

Wanneer: Dinsdag 15 januari, 19.30 uur (let op: afwijkende tijd i.v.m. de andere avonden)

Locatie: Bethelkerk

Leiding: Rob van Herwaarden en Lydia Rosendaal

Aanmelding: [rvanherwaarden@dewindwijzer.nl](mailto:rvanherwaarden@dewindwijzer.nl)

## **Avond 4: 'Het gebed'**

*Bidden komt op veel verschillende manieren voor in vieringen. Zo zijn er drempelgebeden, dankgebeden, voorbeden, stille gebeden, gesproken gebeden, gezongen gebeden en ga zo maar door. Tijdens deze avond bekijken we de functie en betekenis van deze verschillende gebeden en zoeken we en onderzoeken we verschillende manieren waarop we kunnen bidden, in onze vieringen en in ons persoonlijk leven.*

Wanneer: Donderdag 21 februari, 20.00 uur

Locatie: De Windwijzer

Leiding: Petra Nijboer en Juliëtte Pol

Aanmelding: [gpmnijboer@gmail.com](mailto:gpmnijboer@gmail.com)

## **Avond 5: 'Zending en zegen'**

*De verbinding tussen de liturgie op zondag en de christelijke levenspraxis van alle dag wordt gevormd door de 'zending', uitgesproken voor de 'zegen' aan het eind van de dienst. Door de zending en met de zegen wordt de gemeente op weg gestuurd om datgene wat ze zojuist heeft gevierd, vorm te geven in het dagelijks leven. De zegen treffen we op meerdere plaatsen aan in de kerk: bij doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Maar ook bij veel gelegenheden buiten de kerkmuren, b.v. het zegenen van een huis of wapens. Dat maakt de zegen ook tot een spannend soms omstreden gebeuren. Hoe we aan de zegen met onze handen en onze mond uiting geven en het verschil tussen zegenen en inzegenen, komen op deze avond aan de orde.*

Wanneer: Dinsdag 9 april, 20.00 uur

Locatie: Kerkcentrum Holy

Leiding: ds. Guus Fröberg en ds. Peterjan van der Wal

Anmelding: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

## **Einde van de religie of een nieuw begin?**

### **De radicale Bonhoeffer**

Basis is het (her)lezen van een aantal gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer zoals deze verzameld zijn in 'Verzet en Overgave'.

Deze brieven waarin schetsen van een 'christendom zonder religie' worden geformuleerd vormen een bron van inspiratie voor John D. Caputo en Peter Rollins.

### **John D. Caputo (1940)**

In 'Hopeloos hoopvol' – belijdenissen van een postmoderne pelgrim - beschrijft godsdienstfilosoof John D. Caputo op zeer persoonlijke wijze zijn spirituele reis. Van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staarde tot de postmoderne filosoof die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God. Een religie zonder religie is wat Caputo probeert te omschrijven. Hij doet dit op een aangrijpende, concessieloze wijze, waarbij hij zich een weg zoekt tussen mystiek, filosofie en theologie.

## **Peter Rollins (1973)**

Het 'religieuze christendom' van Peter Rollins

Peter Rollins is een jonge, provocerende inspirator van de 'emerging churches' beweging.

Tot nu toe zijn twee boeken van hem in het Nederlands vertaald: 'De orthodoxe ketter' en 'Verslaafd aan God'.

Hij is 'op zoek naar vorm van geloven en een manier van kerk-zijn waarin ruimte is voor twijfel, ambiguïteit en de complexiteit van het leven'.

Is Peter Rollins een provocateur? Of is hij, zoals zijn vriend John D. Caputo hem omschreef 'een nieuwe Bonhoeffer voor de 21e eeuw'?

Voorlopig heb ik vier donderdagavonden in de Bethelkerk gepland om in gesprek met elkaar en met teksten van deze denkers een spannende zoektocht te gaan.

18 oktober, 22 november, 17 januari en 14 februari.

Telkens 20.00 uur in de Bethelkerk

Opgave en informatie bij:

ds. Guus A.V. Fröberg

[predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl).

## **Twee avonden kerkmuziek in het najaar**

In het komende najaar zullen in de Bethelkerk twee avonden plaatsvinden waarin het kerklied centraal staat en waarin de bezoekers een belangrijk aandeel zullen hebben door het zingen van de liederen.

De eerste avond op **donderdag 11 oktober** staat onder leiding van Dr. Arie Eikelboom en heeft als thema 'Pelgrimsliederen'.

Pelgrimsliederen zijn liederen van en voor mensen 'onderweg'. Door de eeuwen heen en tot in deze tijd zijn er vele geschreven en geliefd geworden bij de gelovigen.

De tocht van het joodse volk naar het beloofde land is daarbij nog altijd een icoon voor de geloofsweg.

Arie Eikelboom is kerkmusicus en gespecialiseerd in de hymnologie (de wetenschap van christelijke hymnes). In 2007 promoveerde hij aan de Rijks Universiteit Groningen tot doctor in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen op het proefschrift: '*Jesu, meine Freude*' BWV 227 van Johann Sebastian Bach.

In Vlaardingen had hij 15 jaar de algehele leiding bij de uitvoering van de Bachcantates in de Grote Kerk.

Bij zijn lezing zullen veel pelgrimsliederen uit de traditie en uit de laatste tijd toegelicht en vooral gezongen worden.

De tweede avond op **donderdag 15 november** is onder leiding van Sytze de Vries met als thema 'Het liefste lied van overzee'.

Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse tekst. Dat kunnen we nu doen dankzij twee bundels met tientallen van de bekendste liederen 'van overzee'.

De onweerstaanbare melodieën zijn in het Nederlandse taalgebied bekend door het tv-programma Songs of Praise.

Sytze de Vries, theoloog, dichter en schrijver, vertaalde de Engelse teksten of schreef er een nieuwe Nederlandse tekst voor.

De kracht van de Engelse melodie gecombineerd met poëzie in moedertaal nodigt uit tot vreugdevol en hooggestemd zingen.

Op deze avond zal Sytze de Vries ons verder inleiden in deze liederen.

Beide avonden beloven boeiende muzikale avonden te worden onder leiding van twee inspirerende deskundigen en met alle aanwezigen als uitvoerende zangers.

Van harte welkom!

Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26

Data : Donderdag 11 oktober en donderdag 15 november

Tijd : 20.00 uur

Informatie bij:

- ds. Guus A.V. Fröberg ([predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl), 0104348433)

- Hans Treurniet ([hanstreurniet@ambachtoost.nl](mailto:hanstreurniet@ambachtoost.nl), 0104750757)



## Ontmoeting en gesprek

gezelligheid en gezang

### Gespreksgroep 30+

Een huiskamergroep van rond de tien leden.

Op vijf zondagavonden per seizoen van 20.00 tot 21.30. De eerste keer op **23 september**.

De onderwerpen worden steeds in onderling overleg afgesproken.

Nieuwe leden kunnen zich melden bij:

Marja Griffioen, e-mail: [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl)

### Gespreksgroep 'Jonge Mensen'

Een reeds lang bestaande huiskamergroep. De groep komt maandelijks bijeen op zondagavond bij een van de deelnemers thuis.

Een gesprek over maatschappelijke en religieuze onderwerpen.

Nieuwe leden zijn welkom!

Contactpersoon: Peter van Rijn 010 248 00 88

### Ouderensoos

Wekelijkse ontmoeting voor ouderen. Een middag gevuld met een korte meditatie, zang, spelletjes en ontmoeting.

Op **dinsdag** 14.30-16.30 uur.

Contactpersonen: Marry van Wijk 010 434 11 95  
Corrie van Putten 010 435 02 14

### BMZ en BVZ

Dit seizoen gaan we van de BFA weer terug naar de traditionele BMZ en BVZ. De Bethel Mannen Zingen op zaterdag 19 januari. De Bethel Vrouwen Zingen op zaterdag 2 februari.

De muzikale leiding is dit keer in handen van Monique van den Hoogen. Ze is een professioneel dirigente en beheerst vele soorten repertoire. Voor een impressie van haar werk kunt u de site [www.dezangzaak.nl](http://www.dezangzaak.nl) bezoeken. De workshop en afterparty worden gehouden op zaterdagmiddag van 13.30 to ca 17.30 uur. Nadere informatie volgt in december.

### Cantorij Ambacht Oost

De cantorij biedt vocale ondersteuning bij sommige vieringen.

Repetities dinsdagavond 20.30-22.00 uur.

Dirigent: Ed Saarloos 010 248 01 32  
Contactpersoon: Heleen Horsman 010 435 20 51

## Evenementen

markten, festijnen

### Kinderkerstfeest

Muziek, dans, een musicalachtig feest voor jong en oud.  
Muzikale begeleiding Arlène Drenkelford.

**Zaterdag 15 december** 16.30-17.30 uur.

### Rondje Ambacht

Een rondje langs huizen en tuinen in Ambacht waar bewoners laten zien en verkopen wat ze maken en verzamelen.

De Bethelkerk maakt deel uit van de route.

Juni 2018.

### Nokkie-beurs

Ooit een activiteit van de Nieuwe Oosterkerk (NOK) vandaar 'Nokkie-beurs'. Daarom in de Windwijzer. U kunt kinderkleding en –speelgoed inleveren in de week voorafgaand aan de beurs. Enthousiaste vrijwilligers van binnen en buiten de kerk sorteren de ingeleverde spullen en stallen ze uit.

De opbrengst van de verkoop is altijd bestemd voor een goed doel dat met kinderen te maken heeft.

De eerstvolgende Nokkie-beurs is op **zaterdag 13 oktober** van 9.00-12.00 uur. Daarna in april 2019.

### Lentemarkt

Een jaarlijks terugkerend fleurig festijn. Dè kans om leuke spullen en plantjes voor de tuin aan te schaffen.

De opbrengst is zoals altijd voor een goed doel.

April 2018.

### Adventsmarkt

Een gezellige markt in en om de Bethelkerk.

De opbrengst is bestemd voor de adventsactie.

**Vrijdag 14 december** 18.00-21.00 uur

## Dienstverlening

Praktisch aanpakken

### **Klussendienst/ tot uw dienst**

Iedere maandagmorgen in de Bethelkerk.  
informatie: Kees Sterrenburg 06 – 49628284

### **Oud Papier OPA**

#### **Eerste zaterdag van de maand**

Oud papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur.

#### **Tweede zaterdag van de maand**

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30-12.00 uur.  
tevens boekenmarkt in de Windwijzer.

### **Oud metaal OMA**

Naast de oud-papier-actie OPA, is er nu ook de **Oude-Metalen-Actie**, OMA  
Oud ijzer, lood, koper, elektriciteits snoeren en oude pannen zijn geld waard.  
Geef het af of geef het door op de klusmaandagen in de kerk.

### **Gered Gereedschap**

We verzamelen overbodig geworden gereedschap voor 'Vraag & Aanbod International'.  
Inzamelpunt: de gereedschapskist bij de zijdeur.

### **De buurtbezem**

De wijkgemeente Ambacht-Oost ondersteunt de activiteiten van de buurtbezem in de wijk Ambacht. Prikkers, vuilniszakken en hesjes zijn beschikbaar bij de Bethelkerk.  
Doet u mee?  
Marian Verver coördineert de activiteiten.  
Aanmelden kan bij: [debuurtbezem@gmail.com](mailto:debuurtbezem@gmail.com).  
Volg de buurtbezem op facebook: De buurtbezem  
en op twitter: @debuurtbezem

*De in dit boekje genoemde contactpersonen zijn ook per e-mail te bereiken. Schrijf de naam in kleine letters voluit zonder puntjes of spaties en voeg toe: @ambachtoost.nl*

Predikant: ds. Guus A.V.Fröberg 010 434 84 33  
Pastor: Marja Griffioen 0182 58 12 78

Scriba: e-mail: [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

Kosters: Frouwke Vermaat 010 435 97 90  
Ada Mooij 010 434 99 56  
(Ada tot 16 november 2018)

### **Gebouw/ verhuur**

Monument uit 1939, gerenoveerd interieur, lichte kerkzaal, royale bijruimtes, voorzien van moderne keuken met uitgebreide apparatuur. Voor verhuur: inlichtingen bij de kosters hierboven genoemd

### **repro@ambachtoost.nl**

U kunt bij ons uw documenten of het clubblad van uw vereniging laten vermenigvuldigen en ook tot 10 vel laten vergaren, vouwen en nieten (A5 boekje van 40 blz. dus).

Alleen zwart/wit en tot 120 grs. papier. Zeer billijk tarief

Contactpersoon: Kees Sterrenburg tel 06 – 49628284

e mail: [repro@ambachtoost.nl](mailto:repro@ambachtoost.nl)

### **Wilt u ons werk financieel steunen?**

De wijkgemeente heeft een zgn. wijkkas en daarnaast ook een diaconale wijkkas.

U kunt ons steunen door uw gift over te maken:

Voor de wijkkas (koffie, drukwerk):

Bank **NL62 INGB 0000 6632 57**

t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Voor de diaconale wijkkas:

Bank **NL18 INGB 0005 3441 05**

t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht-Oost